



Huize  
Vincent

Open (t)huis met hart voor zorg



Driemaandelijks tijdschrift  
April - Mei - Juni 2022

**Thema 2022:  
Gastvrijheid**

*De redactie van de huiskrant staat steeds open voor  
bemerkingen, rechtzettingen en verbeteringen van  
foutieve informatie.*

*Indien u opmerkingen of vragen heeft omtrent de  
huiskrant kan u steeds terecht bij pastoraal werker **Kris  
De Vleeschouwer en Imke Pots.***

*Wij staan zeker ook open voor ideeën rond nieuwe  
thema's.*

Antwerpse steenweg 103, 9140 Tielrode  
email: [info@huizevincent.be](mailto:info@huizevincent.be)  
[www.huizevincent.be](http://www.huizevincent.be)  
Facebookpagina: Huize Vincent

# Voorwoord



Beste lezers,

We hebben ervoor gekozen om het tweede nummer van deze jaargang van de bewonerskrant samen te laten vallen met het paasgebeuren en met het nieuwe jaarthema 'gastvrijheid'. Ja, we kiezen voor een opbeurende krant ondanks alle zorgen die we vandaag zien en horen zowel in Oekraïne; de stijgende energieprijzen, de durende covidpandemie.... Ja, toch kiezen we voor een opbeurende krant en hiervoor zijn er meerdere redenen:

vooreerst is het eigen aan deze tijd van het jaar dat we van een koude, donkere periode overgaan – ja de grijze winter heeft ons goed in zijn greep gehad - naar het licht en warmte. Dit alles komt het meest tot uiting als we naar de natuur kijken. Deze ontwaakt uit haar winterslaap.

Voedingssappen stromen weer omhoog naar de takken van de bomen/struiken en we zien de knopjes van vele voorjaarsbloeiërs al zwellen. In onze mooie binnentuin roeren de vele grassprietten zich al en menige paaslelies staan te pronken met hun wit-gele kleuren. Ook de dierenwereld laat zich niet onbetuigd. Verschillende vogeltjes vliegen al voorbij met takjes en donsjes in hun snavel en 's morgens kunnen we al genieten van hun heerlijk ochtendconcert dat ons in beroering kan brengen. We krijgen dit alles zomaar gratis van moeder natuur. Misschien moeten we hier dankbaar voor zijn en deze dankbaarheid ook in ons hart toelaten.



Kortom, dit nieuwe nummer van onze huiskrant heeft een mooi thema, een echte lente-editie met leuke en frisse artikels.

Graag breng ik een paar artikels onder uw aandacht. In het bijzonder vraag ik uw aandacht voor het jaarthema.

Een ander artikel dat ik onder de aandacht wil brengen is de bijdrage van onze pastorale dienst.

Voor de overige artikels verwijs ik graag naar onze vaste rubrieken zoals daar zijn : onze pastorale rubriek, de jarigen in wzc Huize Vincent, uit de oude doos,..

Kortom, dankzij de inspanningen van velen zijn we er weerom in geslaagd een huiskrant aan te bieden die de moeite waard is om gelezen te worden.

Afsluiten doe ik door u allen nog de vreugde en de hoop van het Paasmysterie toe te wensen.

Koen Van Wauwe  
Algemeen Directeur  
Wzc Huize Vincent



# Jaarthema 2022: Gastvrijheid



Elk jaar kiezen we in Huize Vincent een thema uit de pool van onze waarden en normen waarmee we het leven in Huize Vincent een gezicht willen geven. Dit jaar hebben we gekozen voor 'gastvrijheid'. En dan gaat het niet over een emotioneel of wollig gebeuren, maar over iets dat van fundamenteel belang is wanneer we spreken over het leven in een woonzorgcentrum.

Als een huis, of beter gezegd: als een zorgteam (en dat zijn álle personeelsleden) niet gastvrij is naar zijn bewoners, wordt alles een koud gedoe. In het beste geval dient met de drie B's (bed, bad en brood) toe, maar zonder gastvrijheid zal warme betrokkenheid afwezig blijven. Men geeft misschien de nodige fysieke zorgen, maar de hartverwarmende en tedere nabijheid (waarop bewoners recht hebben!) verdwijnen zonder gastvrijheid al snel als sneeuw voor de zon.

Gastvrijheid reikt dus veel verder dan puur werken voor oudere mensen. Het gaat over de ander erkennen in zijn menselijke waardigheid waarin je hem in zijn totaliteit omarmt; zowel wat betreft zijn vreugdes alsook zijn lijden en kwetsuren.

'Elk huisje heeft zijn kruisje' geldt immers ook voor iedere bewoner op zich. Meegaan met de ander in zijn pijn, de ander dragen in zijn broosheid, is een diepe vorm van 'gastvrijheid'. De bewoner mag er zijn zoals hij is, zoals hij zich voelt, met de zorgen die hij vraagt. Als persoon in hij ten diepste welkom.

In die zin is het woonzorgcentrum de gastheer.

Anderzijds is ook iedere bewoner gastheer- of vrouw. Want de medewerkers zijn op hun beurt te gast bij hen. Niet enkel op hun kamer, maar ook in hun leven. Door het feit dat de bewoner de gast is in Huize Vincent, zijn de medewerkers ook te gast in de beleving van, en in de persoon van, de bewoner. Het personeel treedt als het ware bij hen binnen. En dit laatste is beslist geen evidentie voor onze bewoners. Dit vraagt vertrouwen. En vertrouwen vraagt tijd. Het is zo belangrijk hieraan te werken.

Ook de collega's onderling kunnen gastvrij zijn. Hoe gaan zij met elkaar om? Is ieder ten diepste welkom in het grote team? Ook met een mogelijke rugzak die hij of zij draagt? Respecteren wij elkaar om wie ieder is?

Een bijzondere plaats heeft ook de familie. Hebben ze de ervaring dat Huize Vincent voor hun vader of moeder een warme thuis is, waar ook zichzelf 'thuis' kunnen komen?

Maar denken we ook aan de vrijwilligers. Voelen zij zich gastvrij ontvangen in het grote team? Zijn wij voor hen het huis waar zij de beleving mogen hebben zinvol bezig te kunnen zijn?

En laten we al de mantelzorgers niet vergeten, kennissen, dokters, kinesisten,... En zoveel mensen meer.

Gastvrijheid... het is geen evidentie. Het is een keuze. Het vraagt engagement. Maar wanneer gastvrijheid hoog in het vaandel gedragen wordt, zullen we een huis zijn waar het goed is om te wonen en te leven.

Kris



# Fotopagina



We klonken op de afdelingen op het nieuwe jaar. Dit natuurlijk met een glaasje en een hapje !



Op 6 januari vierden we driekoningen. Op die dag aten we natuurlijk taart en er waren een paar bewoners die een boon vonden in hun stukje en voor één dag koning of koningin werden.







In februari vierden we Maria Lichtmis, er werden verse pannenkoeken gebakken op de afdelingen. En deze vielen duidelijk in de smaak !



Tijdens de paasvakantie krijgen we hulp van de jongeren van de scouts. We laten hen meteen kennis maken met ons favoriete spel: Bingo !



# Jarigen



## April



- 2 april** Zuster Yolande
- 2 april** Schoukens Julienne
- 10 april** Vanstraceele Leon
- 11 april** Vermeulen Maria
- 11 april** Ceulen Marie-José
- 17 april** Oelbrandt Alphonsina
- 21 april** Van Lombergen Elisa
- 24 april** Depyper Charlotte
- 26 april** Vanderhaeghen Gabriella



## Mei

- 4 mei** Ruys Francois
- 6 mei** Lukacs Maria
- 14 mei** Zuster Ida
- 16 mei** Neerinckx Guido
- 19 mei** Perdaen Maria
- 19 mei** Van Damme Valentine
- 24 mei** De Doncker Rudy
- 26 mei** De Bondt Godelieve
- 27 mei** Buyens Eddie
- 30 mei** De Haes Simonne



## Juni

**9 juni** Waterschoot Alphonse

**12 juni** Galle Vera

**17 juni** Hemelaer Freddy

**26 juni** Cornelis Francine

**27 juni** De Ridder Genoveva

**28 juni** Huybrechts Paul



**Wij wensen jullie een hele fijne en gelukkige verjaardag!**



# Afscheid van



Bollaert Irene overleden op 14/01/2022

Mac Donell Johnny overleden op 14/01/2022

D'haen Yvonne overleden op 17/01/2022

Vertongen Maria overleden op 2/02/2022

De Wolf Joanna overleden op 17/02/2022

Braem Magdalena overleden op 24/02/2022

Famaey Prosper overleden op 26/02/2022

Van Buynder Yvonne overleden op 6/03/2022



D'Hollander Frans overleden op 13/03/2022

Zuster Rosa overleden op 25/03/2022

Roelandt Jos overleden op 27/03/2022

Van Hoyweghen Betrand overleden op 29/03/2022

Mertens Veerle overleden op 30/03/2022

Wij wensen de families veel sterkte toe met het verlies van hun dierbaren.



Voor altijd in ons hart...

# Pastoraal

## Goede week - 10 tot 17 april 2022

Het is een stille week.  
Zoveel onrecht.  
Zoveel lijden.  
Zoveel verlies.

Het is een goede week.  
Zoveel trouw.  
Zoveel overgave.  
Zoveel moed.

Het is een heilige week.  
Zoveel herkenning.  
Zoveel verbondenheid.  
Zoveel hoop.

Het is de krachtigste week van het jaar.  
Stenen worden weggerold.  
Duisternis wordt verlicht.  
Graankorrel wordt kiemkracht.



# Pasen ... feest van liefde

Pasen is voor de christenen hét feest der feesten. We vieren immers hoe Christus uit de dood is opgestaan, en leven geeft aan ieder van ons. Jezus was als zaad. Hij moest sterven om nieuw leven te geven, en wel voor velen.

Hierin horen we ook meteen onze roeping. Sterven betekent je ik-gerichtheid begraven om er ten volle te kunnen zijn voor de ander. Het is niet evident, want van nature uit kijkt de mens graag naar zichzelf, en leeft en werkt voor z'n eigen behoudt. Op zich is daar ook niets fout mee. Maar het gevaar bestaat er in dat je 'ik' het centrum en het doel gaat worden van je bestaan. Alles zal rond jou draaien, en mensen en dingen zul je gebruiken om je 'ik' te voeden.

Zonder jezelf te verwaarlozen, ben je als christen geroepen om te 'sterven' aan dat oppervlakkige ik, opdat je ware ik – waarvan God gezegd heeft dat Hij het geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis – meer en meer tot leven kan komen. Het is het ik dat geleerd heeft de ander te zien, hem lief te hebben, en wel omwille van de liefde. Al het goede dat je in je draagt zul je ten dienste stellen van het liefhebben. En zo geef je leven, aan jezelf, én aan de ander.

Als christen ben je geroepen dit te doen in eenheid met de Heer, die als een goddelijke Vriend in ieder van ons woont. Met Hem, in Hem en door Hem, mogen we zijn Pasen dragen en beleven.

Tot welzijn van velen.



Een zalig  
Pasen  
voor u allen !





## Wist je dit al over Moederdag?

Moederdag wordt gevierd ter ere van het moederschap. Moederdag wordt meestal in maart, april of mei gevierd. Dit verschilt echter per land. In Nederland, België en vele andere landen valt Moederdag op de tweede zondag in mei. In het bisdom Antwerpen wordt Moederdag sinds 1913 op 15 augustus (Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart, Sainte-Marie of Moederkesdag) gevierd. In Frankrijk is het Moederdag op de laatste zondag van mei. Tenzij Pinksteren op die dag valt, dan is het de eerste zondag in juni. In Spanje wordt El día de la Madre de eerste zondag in mei gevierd. In het Verenigd Koninkrijk valt Moederdag op de vierde zondag van de vastenperiode, dus drie weken voor Pasen. In gezinnen die Moederdag vieren staat de dag in het teken van het verwennen van de moeder. Ze krijgt veelal ontbijt op bed en cadeaus. Van huishoudelijke taken wordt ze vrijgesteld. Soms hebben de jongere kinderen op school of op het kinderdagverblijf cadeaus gemaakt.

*(BRON: Kapelklokske, wzc Mayerhof, mei 2020)*



# Wist je dat...

Aangezien het op 1 juni **Wereldmelkdag** is, gaan de wist-jedatjes van deze maand over melk.

Wist je dat...

...Manneke Pis op Wereldmelkdag een hele dag melk plast? Dit initiatief komt er van Dierenartsen Zonder Grenzen die de problemen van de Afrikaanse melkketen in de verf wil zetten. Want in ontwikkelingslanden is melk één van de belangrijkste, soms enige bron van voedsel.

...een koe genoeg melk geeft om 90 glazen per dag te vullen? Dit betekent ongeveer 200.000 glazen in haar hele leven. Het is natuurlijk wel een beetje afhankelijk van het ras en de leeftijd van de koe.



...één glas melk net zoveel calcium aan je lichaam levert als 365 gram broccoli? Dat is bijna een volledige broccoli. Je haalt calcium best uit verschillende bronnen omdat het uit sommige groene groenten of noten bijvoorbeeld beter door ons lichaam geabsorbeerd wordt dan uit zuivel, maar melkproducten zijn een makkelijke manier om je calciumpeil aan te vullen en je botten en tanden in uitstekende conditie te houden.

...er in Japan een bier bestaat dat gemaakt wordt van melk? Het bestaat voor 30% uit melk maar ziet eruit als een gewoon biertje. Het is op de markt onder de naam Bilk.

...melk veel meer is dan enkel een bron van calcium? Melk is rijk aan eiwitten en calcium en een goede bron van de vitaminen B2 en B12 en van de mineralen kalium en fosfor. Melk levert een belangrijke bijdrage aan de inname van essentiële voedingsstoffen en de nutritionele kwaliteit van de voeding.



...de gemiddelde aanbevolen hoeveelheid zo'n 3 glazen melk per dag is? Je kan dit afwisselen met een glas karnemelk, een potje yoghurt of plattekaas. Jongeren tussen 12 en 18 jaar en 60-plussers hebben van sommige voedingsstoffen, bijvoorbeeld calcium, meer nodig voor respectievelijk een optimale groei en ontwikkeling, en een goed onderhoud van het lichaam. Men wordt daarom aangeraden om vier glazen melk of melkproducten te nemen als bijdrage tot een gezonde voeding.

# Fotopagina



Het leven zoals het is.... Huize Vincent !









# Het ontstaan van... Eau de cologne

Het kropflesje Eau de cologne stond in elk toiletkastje. Prominent tussen de scheerkwast met houten greep, het bruine flesje mercuriochroom, het blauwe blikje huidcrème van Nivea en de cachetten met de wonderbare poeders Mann. Het heldere Eau met het fijne neusje kwam uit Cologne en luisterde daarom naar de naam Eau de cologne.



In Keulen donderde het en was regen hemelwater, leerden de kinderen op de lagere school. Een Italiaanse monnik, een inwijkeling, ving het hemelwater op en voegde er uit zijn laars van Europa etherische geuren van sinaasappel, pomelmoes, citroen, bergamot, sukade, limoen, bloemen en kruiden aan toe. Napoleon viel voor het water. Koningin Victoria besprenkelde er haar gekroonde hoofd mee. Johann Wolfgang von Goethe dichtte het lustopwekkende krachten toe. Ferdinand Mühlens, een handige zakenman uit de Keulense Glockengasse kreeg het recept in handen en verfijnde het met tinten lavendel en rozemarijn.





Hij ontwikkelde ook het flesje met het zeshoekige buikje waar hij een gouden, turquoise en zwart etiket met huisnummer 4711 omheen wikkelde. Als kroon op het werk schroefde de handige zakenman een rode dop op de kop van het flesje. Een ster was geboren.

Huisnummer 4711 bleek een magisch nummer. In een mum van tijd verspreidde het verfrissende, opwekkende parfum zich over de vier windstreken, tot in de meest afgelegen gebieden toe. Over de hele wereldbol verdreef het nare wolken van zweet- en okselgeur en moeder, die altijd een flesje in haar handtas had, bestreed er katzwijn, hoofdpijn, pijnlijke maandstonden en het ongemak van etterende wondjes mee.

In vrijzinnige kringen ging al vlug het verhaal dat het heilige bronwater uit Lourdes in geen enkel opzicht opgewassen was tegen het miraculeuze hemelwater uit Keulen. Had niet elk huisje zijn kruisje, dan toch zijn flesje met het kabbalistische getal 4711.



## Om mee te nemen ...



Zelf gesneden frietjes  
zijn als mensen,  
ze hoeven niet volmaakt te zijn  
om toch te smaken.



# Wanneer begint de zomer?

Wanneer begint de zomer? Velen zullen antwoorden: 21 juni zeker? Dit klopt gedeeltelijk. Er is sprake van twee zomers die elk op een ander moment beginnen: de astronomische zomer en de meteorologische zomer.

De astronomische zomer begint rond 21 juni. Dit hangt af van de zonnestand (= de stand van de aarde ten opzichte van de zon) en verschilt elk jaar een beetje. Dit jaar begint de astronomische zomer op 20 juni om 23u44. De zon staat op dat moment loodrecht boven de Kreeftskeerkring. Dit is tevens de langste dag van het jaar.

De winter begint op de dag dat de zon loodrecht boven de Steenbokskeerkring staat. De herfst en de lente beginnen als de zon boven de evenaar staat.

De meteorologische zomer begint al eerder, namelijk op 1 juni. Dit staat vast en is twee eeuwen geleden (in 1780) zo afgesproken door de Societas Meteorologica Palatina, een van de eerste internationale weerorganisaties. Een nieuw seizoen start op de eerste dag van de eerste maand van het kwartaal. Op deze manier is het voor meteorologen gemakkelijker de seizoenen te vergelijken. Het weerpatroon dat typisch is voor onze seizoenen (regen en wind in de herfst, vrieskou in de winter, hitte in de zomer) komt beter overeen met de meteorologische indeling dan met de astronomische. Denk maar aan de mutsen die op 1 december al kunnen worden opgezet en de korte broeken die 1 juni al uit de kast kunnen worden gehaald.



# De Waasvrienden

Op zondag 20 maart kwamen de leden, vrienden en sympathisanten van de dovenvereniging "De Waasvrienden" voor de eerste keer weer bij elkaar in Huize Vincent. Na twee jaar konden we eindelijk elkaar fysiek weer ontmoeten. Het was dan ook een hartelijk samen-zijn!

De verrassing van de dag was het bezoek van Oekraïense oorlogsvluchtelingen. We hadden namelijk die zondagmorgen vernomen dat er twee Oekraïense dove gezinnen in de gemeente Vrasene voorlopig onderdak hadden gekregen.

Het ging om twee dove ouders met 1 horend zoontje: Vadym, Nadica en zoontje Vadijn (15 jaar). Het andere gezin zijn twee dove ouders met twee horende kinderen: Oleksandr, Ohha, dochtertje Anastaslla (13 jaar) en zoontje Andreii (10 jaar). Beide gezinnen woonden in Odessa.

Hun verhaal willen we jullie niet onthouden.

Hun horende kinderen hoorden dat de bommen en de vliegtuigen steeds meer en meer in hun richting kwamen. Ze zijn dan vertrokken om voorlopig in te trekken bij de grootouders, maar ook daar kwam het oorlogsgevaar steeds dichterbij. Dus dan maar ineens veel verder gevlucht.

Vermits ze ook een dove familie in België hebben, was de keuze snel gemaakt. Met pak en zak trokken ze zo vlug mogelijk naar de Poolse grens. Het Belgische koppel, dat reeds gecontacteerd was, was naar de Poolse grens gereden, en met de nodige papieren hebben ze het gezin Oleksandr en Ohha en hun twee kinderen veilig naar België kunnen brengen.

Het andere gezin is met de auto zes dagen onderweg geweest. Uiteindelijk zijn ook zij in Vrasene geraakt.



Hopelijk kent de oorlog snel een einde en kunnen ze weer terugkeren naar hun eigen land, familie en kennissen.

Wij hebben als de dovenvereniging de plicht om andere doven te helpen; niet enkel met woorden en slogans, maar ook met daden. We hebben hen met open armen in Huize Vincent ontvangen. We hebben hen verwend met drank, broodjes en taart, maar vooral in het aanbieden van een warm en hartelijk samenzijn. Enkele van de vereniging zijn nog kleren gaan halen voor de twee gezinnen.

Zij waren zeer verwonderd dat er boven de cafetaria een dovengemeenschap woonde. Dergelijke afdelingen in woonzorgcentra kennen ze niet in Oekraïne.

Wij als dovenvereniging hadden een 'goed gevoel' deze mensen te kunnen en mogen ontvangen. Toen we 's avonds afscheid namen hadden we het gevoel 'nieuwe vrienden' te hebben.

Ondanks de pijnlijke en de hartverscheurende kenmerken die een oorlog met zich meebrengen, gebeuren er in stilte ook mooie dingen.

Het woordje 'vrienden' uit de Dovengemeenschap 'de Waasvrienden' liet zondag zijn ware en warme betekenis zien.

Dankbaar !!

Ronny.



# God en Oekraïne



## Waarom gebeurt er zoiets vreselijks? En waar is God dan?

We hebben het over de oorlog in Oekraïne, mijn vriendin en ik. Zoals bij zoveel mensen laten de beelden en de cijfers van deze ellende ons niet los.

'Ik vind het zo erg wat daar gebeurt', zegt mijn vriendin. 'Wij staan gewoon toe te kijken terwijl daar steden worden gebombardeerd. Sorry hoor, maar als er zoiets gebeurt, vind ik het altijd heel moeilijk om in God te geloven.'

Mijn vriendin zegt 'sorry' omdat ze vindt dat ik bij de ploeg van God hoor. Maar ik begrijp precies wat ze bedoelt.

Bij alle kleine en grote dingen die je doet in het leven, sluimert er een diep vertrouwen op de achtergrond.

Een vertrouwen dat het leven goed is, dat het zin heeft om mensen te helpen, om je werk goed te doen, om je kinderen tussendoor een paar waarden bij te brengen, om lief te zijn voor de mensen om je heen.

Niet dat het daarom altijd lukt om dat te doen, maar je valt er als vanzelf weer op terug. Omdat je diep vanbinnen weet dat het zin heeft. Dat mensen samen horen en dat ze alleen in verbinding met elkaar problemen uit de wereld kunnen helpen.

De oorlog in Oekraïne schreeuwt het tegendeel uit. Het is geen ramp die ons overkomt, zoals de coronapandemie. Nee, deze oorlog is doelbewust in gang gezet. Het is geen vergissing, maar een geplande actie waarbij de slachtoffers van tevoren werden ingecalculeerd.

Daarvan krijgt ons vertrouwen in het goede een bijna onherstelbare deuk.

We willen roepen: 'God, waar ben je?', maar we weten al dat hij niet zal antwoorden.

Want de hele oorlog is mensenwerk. Het kwaad in zijn zuiverste vorm: mensen die er niet voor terugschrikken om andere mensen massaal in de ellende te storten.

Ik bid zo hard als ik kan dat God deze arme getroffen mensen vasthoudt.

En ik vertrouw erop dat hij het zal doen. Maar de pijn blijft.

Pas als ik zie hoe mensen overal gaan helpen, weet ik dat de Geest van God niet weg is. Dat mensen van waar dan ook en vanuit welke inspiratie ook zichzelf overtreffen en zich laten raken door angst en verdriet. Dat ze hun hart en hun huizen openen om slachtoffers op te vangen. Zo zorgen ze ervoor dat oorlog en geweld niet het laatste woord krijgen.

Zolang het kwaad dat niet kapot krijgt, is er hoop. Zolang er mensen zijn echt die blijven opkomen voor anderen, zijn God en de mens niet dood.

Misschien is het een magere troost en een wankele reden om te geloven en te vertrouwen in het goede. Maar soms heeft een mens aan een strohalm genoeg.

*Bron: Kerknet .be 13/03/2022 geschreven door Kolet Janssen*



# Uit de oude doos...

## Enkele oude foto's van op de Boelwerf

Boelwerf, aanvankelijk Jos. Boel en Zonen, was tussen 1829 en 1994 een grote Belgische scheepswerf in Temse aan de Schelde. De eerste vijftig jaar bouwde de werf houten schepen op een terrein dat ze huurden van het polderbestuur en werkten er slechts enkele werknemers. Vanaf 1900 begon het aantal schepen dat gebouwd werd langzaam te stijgen en daardoor ook het aantal werknemers. In 1924 telde het bedrijf al 300 werknemers.



*Op deze foto ziet u een arbeider het roer onderaan monteren aan één van de schepen.*



De grootste bloei van de *Jos Boel & Zonen* kwam er na de Tweede Wereldoorlog toen het bedrijf internationaal doorbrak. Bij de viering van het 150-jarig bestaan in 1979 telde de Zaat 3000 werknemers. Een aanzienlijk deel van hen waren uiteraard Temsenaren



Na een reeks afsplitsingen op 19 december 1980 van holdingsmaatschappijen en scheepsfirma's, zoals Almabo en Exmar bleef de eigenlijke werf over onder de naam onder Boelwerf. Na het faillissement in 1982 van de Cockerill Yards, een werf in Hoboken aan de overkant van de Schelde, nam Boelwerf ook de werf van Cockerill over. De onderneming groeide daardoor nog tot 3500 werknemers op twee grote werven.

*Op de foto kan u zien hoe arbeiders aan het werk zijn tijdens de montage van een bronzen schroef.*

Door de internationale crisis in de scheepsbouwsector raakte deze onderneming halverwege de jaren tachtig in de problemen en werd zij op 28 oktober 1992 failliet verklaard.

Na stakingen en een bezetting werd het bedrijf in 1993 weer opgestart, dit keer met deelname van de Vlaamse overheidsholding Gimvindus en onder de naam Boelwerf Vlaanderen. Deze werkte de laatste (zeven) bestellingen af, waarna zij op 30 november 1994 ook failliet ging.

*Op de foto kan u zien hoe een arbeider aan het werk is bij de opening van een schroefas.*



*U kan nog steeds een kraan van de voormalige Boelwerf terugvinden op de site waar de scheepswerf geweest is.*

# Fotopagina



Om de lente te vieren lieten we de ijskar komen. Heerlijk genieten in het warme zonnetje !









# Bedevaart

In het verleden (voor corona) gingen we jaarlijks met heel het WZC op bedevaart. Het is er twee jaar niet van gekomen, maar dit jaar kunnen we eindelijk terug gaan. Na rondvraag bij de bewoners merkten we dat er heel veel interesse was om mee te gaan. Daarom hebben we twee data voorzien om te gaan: woensdag 1 en 8 juni.

Dit jaar gaat onze bedevaart naar Oostakker, we vertrekken rond 11 uur met een liftbus vanuit Huize Vincent.

Wat staat er die dag allemaal op het programma ?

- Vertrek rond 11 uur
- Middagmaal in Oostakker met sandwiches en koffie
- Misviering in de Basiliek
- bezoek aan de grot (met liederen) en mogelijkheid om een kaars aan te steken
- een korte rondgang
- terugkomst in Huize Vincent rond 16u30

Uitnodigingen en meer informatie over deze dag komen nog. Heeft u nog vragen ? Dan kan u steeds terecht bij pastoraal werker Kris of de begeleiders Wonen en Leven van je afdeling.



# Puzzels



## Kruiswoordraadsel



### HORIZONTALAAL

1 slagwerk 4 bek 7 tot en met 8 afzetgebied 9 uitroep van pijn 11 noordwest  
13 pl. in Zwitserland 15 hoogfrequent 16 kiezelsteen 17 land in Azië  
18 tegenover 19 vogelproduct 20 zeegod 21 vechtsport 23 buiten dienst  
24 voegwoord 25 familielid 28 kleur 30 zangnoot 31 ondernemingsraad  
32 harde klap 33 Europese hoofdstad 35 en dergelijke 36 controle  
37 kosten koper 38 gedaan en laten 40 welriekende stof 42 informatie-  
technologie 43 deel v.h. hoofd 44 brompot.

### VERTICAAL

1 lengtemaat 2 bijbelse stad 3 stierenvechter 4 inlegwerk 5 United Nations  
6 bergplaats 7 gereedschap 10 Europese voetbalbond 12 onmens 13 tegen  
14 verbond 15 lastig 20 kloosteroverste 22 gewicht 26 handigheid 27 afdeling  
28 gepofte maïs 29 rijstdrank 32 bakmengsel 34 kaartspel 39 lumen 40 met  
name 41 Europese Unie 42 ego.



# Spreekwoordenquiz

Raad jij het juiste plaatje bij het juiste spreekwoord? Zet de juiste letter naast de spreekwoorden. De letters vormen een woord (lees van boven naar onder).



- Oost West, thuis best
- Naast zijn/haar schoenen lopen
- Elk huis heeft zijn kruis
- Onkruid vergaat niet
- Nog een appeltje met iemand te schillen hebben
- Het is vijf voor twaalf
- Over koetjes en kalfjes praten
- Na regen komt zonnenschijn

**Oplossing woord:** .....

Oplossing: glimlach

# Programma



## Cafetaria "De Meerpaal" openingsuren

Maandag	14-16u30	
Dinsdag	14-16u30	
Woensdag	14-16u30	
Donderdag	14-16u30	
Vrijdag	10u30-11u30 Eucharistieviering 14-16u30	
Zaterdag	14-16u30	
Zondag	NIEUW !! 14-16u30	

Vanaf heden zal de cafetaria ook open zijn op zon- en feestdagen. Alvast bedankt aan onze vrijwilligers hiervoor !

Voor de dagelijkse programmatie van activiteiten kijkt u best op de kalender op de afdeling zelf.



**Algemeen Directeur:**

Dhr. Koen Van Wauwe 03/710 51 30

**Dagelijks verantwoordelijke:**

Mevr. Greet Reyniers 03/710 51 30

**Opname verantwoordelijke:**

Cindy De Meester 03/710 51 30

**Receptie en administratie:**

Saskia Weyn 03/710 51 30

Maureen Van Damme 03/710 51 30

**Verpleging- verzorging:**

Van Goethem David: leegroepcoach Stille droom

afdelingsverantwoordelijke Polderzicht 03/710 51 31

Ellen De Ryck: afdelingsverantwoordelijke De Kouter 03/710 51 32

Heidi Cool: afdelingsverantwoordelijke 't Veer 03/710 51 33

**Technische dienst:**

Koen Van Damme 03/710 51 37

Steven De Roeck 03/710 51 37

**Paramedici:**

Kris De Vleeschouwer (Pastoraal medewerker) 03/710 51 73

Martine De Roeck ( Kinesist) 03/710 51 79

Veronique Werkers (Kinesist) 03/710 51 79

Koen Buytaert ( Kinesist) 03/710 51 79

Gina De Roeck ( Begeleider Wonen en Leven) 03/710 51 76

Annelore Seghers ( Begeleider Wonen en Leven) 03/710 51 76

Liese Stevens ( Ergotherapeut, SOM+) 03/710 51 74

Imke Pots ( Ergotherapeut) 03/710 51 69

